



## ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI VE KOCAELİ

Azmi ÖZCAN\*

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,

Sayın Rektörüm,

Değerli Belediye Başkanlarımız,

Değerli Kaymakamlarımız,

Kıymetli ilim adamları ve akademisyenler,

Kıymetli misafirler hepinize hoş geldiniz diyoruz.

Sempozyumumuzun açılış panelinde her şeyden evvel ilme ve ilim adamlarına gösterdikleri bu nezaket, nezahet ve kibar ev sahipliği için büyükşehir belediye başkanımızın şahsında bütün ekibine, bir kısmı benim meslektaşım olan, bir kısmı da öğrencilerim olduğu için de iftihar ettiğim düzenleme kurulu üyelerine, Kocaeli Üniversitemiz ve Sakarya Üniversitemiz rektörlüklerine çok teşekkür ediyorum.

Tarihin örselendiği, tarihle birlikte pek çok değer örselendiği bir dönem yaşıyoruz. Belki bizler hissetmeyebiliriz, ama bunun maliyetini gelecek nesiller eğer tedbir almazsak çok acı bir şekilde ödeyecekler; çünkü tarih doğrudan doğruya insanın ve milletin, varlık ve kimliğiyle alakalı bir değer... Bu tarih, bize varlık âleminde ne için var olduğumuzu hatırlatan, bu şuuru veren ve aynı zamanda da bu tarih, şehir tarihi ile birleştiği zaman, doğrudan doğruya bir medeniyet meselesi haline gelen bir değer... Şehir demişken ülkemizde şehir tarihçiliği son yıllarda gelişmiş olmakla birlikte uzun yıllar ihmal edilmiş bir çalışma alanı... Hâlbuki bizim inanç değerlerimizde, inanç sistemimizde ve medeniyet âlemimizde ömür ve iman aynı kökten gelir. İnanırız ki Allah bize bir ömür vermiş ve hem bu ömrümüzü hem de yaşadığımız çevreyi imar edebilelim diye. Çevremizin görüntüsü, şehirlerimizin görüntüsü esas itibarıyla bizim ruh dünyamızın dışarıya yansımış şeklidir. Devletimizin yöneticilerinin de zaman zaman şikâyet ettiği, ama kaçınılmaz bir şekilde ihtiraslara kurban edilen çevrecilik ve şehircilik anlayışımızın zaten şu an içinde bulunduğu durum, eğer bir şey hakkında bize bilgi verecekse o da ruh dünyamızın bir kaos içinde olduğunun gösterilmesi... Bu itibarla, bu sempozyum ve buna benzer sempozyumlar hakikaten çok

\* Oturum Başkanı, Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Rektörü.

gerekli ve çok anlamlı... Ben, Bilecik'ten geliyorum. Dolayısıyla bu bölgede de geldiğim yer itibarıyla ruçhanîyetim var sayın Başkanım. Akça Koca, bizim diyardan buraya yola çıktı. O medenîyet üç saç ayak üzerine yükselmişti. Birisi ilim ayağı, birisi irfan ayağı, diğeri de irade ayağı idi. Biz inanıyoruz ki ilim ayağını Dursun Fakih; irfan ayağını Şeyh Edebalî ve irade ayağını da Osman Gazi ile arkadaşları temsil ediyordu. Eğer bu üç değer birbirinden ayrılırsa bu üçünün üzerinde yükselecek medenîyet de ne yazık ki inkıtaa uğradı, uğradı. Şimdi bu üç ayağı tekrar bir araya getirme görevidir. Hem ilim, hem irfan, hem de irade ayağını... İşte bunu yapacak olan öncelikle ilim adamları ve tarihçilerimizdir. O yüzde lütfen! Tarihe ve tarihçilere özellikle sahip çıkalım. Tabii bu arada Metin Tuncel Hocamı da gördüm coğrafyacıları hiç ihmal etmeyelim. Tarih ve coğrafyayı birbirinden hiçbir şekilde ayırmamız mümkün değil. Çünkü coğrafya ve tarih bize hem zemin hem de imkân verir. Ve medenîyet de onun üzerine yükselir.

Dikkatiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü Enver KONUKÇU hocama bırakıyorum.